



DE DOODSSTRIJD VAN EEN DRAAK

Het officiële België vierde vorig jaar zijn 175^{ste} verjaardag. Het is ons vooral opgevallen hoe afwezig de “Belgen” wel bleven bij al dat feestgedruis. Zowat alle festiviteiten liepen qua opkomst uit op een compleet fiasco.

Wel zullen we ons 2005 vooral blijven herinneren als een verloren jaar voor de politiek. De problemen werden opgelost door ze niet op te lossen. Brussel-Halle-Vilvoorde werd niet gesplitst ondanks alles wat erover gezegd en geschreven werd, DHL vertrok alvast naar Leipzig en het dossier van de nachtvluchten rond Zaventem blijft muurvast zitten. Het jaar werd afgesloten met een generatiepact dat er in werkelijkheid geen is en de begroting werd “in evenwicht” gebracht met schaamteloos boekhoudkundig bedrog.

Het zijn allemaal tekenen die op hetzelfde wijzen: het Belgisch bestel functioneert niet meer. Dat is goed en slecht nieuws tegelijkertijd. Goed nieuws omdat deze crisis het uiteindelijke doel van een onafhankelijke Vlaamse staat dichterbij brengt. Slecht nieuws omdat Vlaanderen nu éénmaal nog altijd in België ligt en daar zeer scherp de nadelige gevolgen van ondervindt. Enkele jaren geleden behoorde Vlaanderen tot de economische topregio's van Europa. Dit is vandaag niet langer zo. Het Belgisch wanbeleid trekt ook Vlaanderen mee naar beneden.

De conclusie ligt voor de hand: Vlaanderen moet een onafhankelijke staat worden. Tot dat besluit kwam ook de denkgroep “In de Warande” in zijn “*Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa*”. Het manifest is een boek vol nuchtere feiten en cijfers die aantonen dat een Vlaamse staat noodzakelijk is voor het behoud van onze welvaart. Het deed duidelijk pijn bij de Belgicistische bovenlaag. Dat bewijzen de reacties. De pers heeft aan deze studie niet de aandacht geschonken die ze verdient. Zoveel als mogelijk doodzwijgen was kennelijk de boodschap. En één van de ondertekenaars werd tot ontslag gedwongen. De voorstanders van het Belgisch status-quo blijken niet in staat om het debat aan te gaan en grijpen daarom terug naar puur repressieve maatregelen. Een kat in het nauw maakt inderdaad rare sprongen.

Het manifest is een verdienstelijk werkstuk, maar vertoont toch ook duidelijk een paar klassiek Vlaamse gebreken inzake strategie. Zo stelt de werkgroep dat de transfers naar Wallonië slechts over een lange periode (bijvoorbeeld 10 jaar) kunnen worden afgebouwd. Voor Brussel wordt voorgesteld om hiervan een soort gedeeld gebied te maken deels autonoom, maar toch met een zekere betrokkenheid van Vlaanderen en Wallonië. En een bevolking die kan kiezen voor een Vlaamse of een Waalse subnationaliteit of terzake geen keuze moet maken. Met andere woorden: in het voorstel van de Warande trekken de Vlamingen naar de onderhandelingstafel met een voorstel dat eigenlijk al een compromis is tussen het Vlaamse en het Waalse standpunt. Deze formule werd ook gehanteerd bij alle vorige Belgische staatshervormingen en zal voorspelbaar eindigen met nadelige splitsingsvoorwaarden. Want het Vlaamse compromisvoorstel zal bijna vanzelfsprekend niet aanvaard worden. Op dat compromis volgt weer een ander voor Vlaanderen nadeliger compromis.

Vlaanderen moet de splitsing eisen met klare uitgangspunten: Brussel blijft een Vlaamse stad, zij het met een speciaal taalstatuut; bij de verdeling van de staatsschuld geldt het principe dat diegene die de schuld heeft aangegaan ze ook terugbetaalt en de geldstroom naar Wallonië wordt direct gestopt. Vlaanderen wil een welvarende buur, maar Wallonië moet die welvaart op de eerste plaats zelf opbouwen. Dat kan alleen als er gesaneerd wordt en de Waalse politiek zal alleen saneren als de subsidies vanuit Vlaanderen gestopt worden.

Johan Vanslambrouck
Voorzitter

SECRETARIAAT IJzerwake vzw

Lieve van Onckelen
Van Schoonbekestraat 20/2
2018 Antwerpen
secretariaat@ijzerwake.org
Tel./fax: 03 238 27 49

Meer informatie over de
IJzerwake is te vinden op
www.ijzerwake.org.

Steun- of lidgeld 2006 betalen
(als dat nog niet gebeurde!)
kan op rekening
733-0112827-46
van IJzerwake vzw.

Postcode: onbestelbare
nummers graag terug naar
Van Schoonbekestraat 20/2,
2018 Antwerpen

HERMAN VAN DEN REECK HERDACHT

Op 11 november 2005 namen enkele tientallen mensen deel aan de door IJzerwake ingerichte 11-novemberhulde op de begraafplaats Schoonselhof. Aanleiding hiervoor was de dood van de pacifistische en Vlaamsgezinde student van den Reeck, die 85 jaar geleden in Antwerpen werd neergeschoten tijdens een 11-julimanifestatie. Ook was het de bedoeling even stil te staan bij de prijs die Vlaanderen 175 jaar lang betaald heeft aan mensenlevens, gevangenisstraffen, onderbroken studies en gebroken carrières.

Erik Verstraete had een kleine bloemlezing van gedichten samengesteld die naar aanleiding van de dood van Herman van den Reeck geschreven werden. Deze verzen, van onder andere Wies Moens en Paul van Ostaijen, werden voorgedragen door Elke Calewaert.

Voorzitter Johan Vanslambrouck schetste in zijn gelegenheidsrede kort het leven van Herman van den Reeck.

Dat was gevormd door Activisten als Lode Craeybeckx en Firmin Mortier. Herman had omwille van zijn Vlaamse inzet al moeilijkheden aan de Franstalige universiteit ULB achter de rug, toen hij deelnam aan de 11-julimanifestatie op die 11de juli 1920. Die moest in Borgerhout doorgaan maar groepen betogers trokken daarna toch richting Antwerpen, verontwaardigd om het manifestatieverbod, dat hen was opgelegd. Aan de Antwerpse Grote Markt chargeerde de politie. De 20-jarige Herman werd neergeschoten en bleef een tijd op straat liggen, vooraleer hij naar het politiebureau in het stadhuis werd overgebracht. Als gevolg van de laattijdige verzorging overleed hij op 13 juli in het Sint-Elisabethziekenhuis. De begrafenis werd een indrukwekkende tocht waarbij Vlamingen van verschillende strekkingen elkaar vonden en in de dagen nadien werden Vlaamse eisen bespreekbaar en ook politieke akkoorden bleken toen haalbaar. Nog een gevolg van de tragische gebeurtenissen van 11 juli 1920 was dat bij de volgende verkiezingen het franskiljonse stadsbestuur naar huis werd gestuurd.

De IJzerwakevoorzitter zegde onder meer: *“Vlaamse vrienden, Herman van den Reeck is uitgegroeid tot een symboolfiguur, net zoals de soldaten die in de crypte van de IJzertoren begraven liggen. Een symboolfiguur voor het vele leed dat het officiële België de Vlamingen heeft aangedaan. ...De officiële geschiedschrijving meldt dat het gebruik der talen in België vrij was, maar vergeet dat de Fransonkundige Vlaming Jozef Schoup een boete opliep omdat hij de geboorte van zijn kind in het Nederlands wilde*

aangeven. Het leed en de vernederingen van de Frontsoldaten worden geminimaliseerd en de naam Herman van den Reeck staat helemaal niet vermeld in de kroniek van het feestende koninkrijk.

Daarom is het goed dat wij niet vergeten. Niet om ons te wentelen in het onrecht van het verleden, maar wel om te onthouden dat België nooit ons vaderland is geweest en er dus niets te vieren valt in 2005.” Hij verwees dan kort naar het feit dat de dood van Herman van den Reeck de geesten over religieuze en politieke grenzen

heen wist te verenigen en besloot: “Als de Vlamingen op de eerste plaats handelen als Vlaming en pas daarna vanuit hun partijpolitieke overwegingen, dan kan geen macht ter wereld hen afhouden van het te bereiken doel.

Laten we dus werk maken van een waarachtige godsvrede als breekijzer naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Dat is de beste hulde die we aan Herman van den Reeck en de vele vaak naamloze slachtoffers van 175 jaar België kunnen brengen.”

Vervolgens werd een bloemstuk neergelegd op het graf van Herman van den Reeck en met het gezamenlijk zingen van het ‘Gebed voor het vaderland’ werd de korte plechtigheid afgesloten.

Het blijft de bedoeling van de vzw IJzerwake om ook in de komende jaren, telkens op 11 november, een Vlaamse voorman te herdenken. Wie daarvoor suggesties heeft kan die altijd aan het secretariaat doorgeven.

Lieve Van Onckelen

Een waardevolle aanwinst

Zoals u reeds in het vorig nummer van *IJzerwake* kon lezen beschikt de vzw IJzerwake sinds enige tijd over een originele maquette van de eerste IJzertoren, die met de beelden van de IJzersymbolen, kunstwerken van Karel Aubroeck. Wie hiervoor een bijdrage wil storten kan nog steeds terecht op ons rekeningnummer, wel graag met de vermelding “steun maquette”. Ondertussen is de maquette volledig gerestaureerd en kreeg ze haar definitieve plaats in het museum van het Bormshuis. Vanaf 1 maart 2006 kan ze worden bewonderd in het Bormshuis, Volkstraat 30 te Antwerpen (vlak bij het museum voor Schone Kunsten). Dat kan op dinsdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en elke zaterdag van 10 tot 16 uur. Groepsrondleidingen zijn mogelijk na afspraak met de conservator via lievevanon@scarlet.be of op nr. 03/238 27 49. Alvast hartelijk welkom!

LVO

GAF U AL UW AKKOORD OM UW NAAM ALS ONDERTEKENAAR VAN HET IJZERWAKEMANIFEST TE VERMELDEN ?

De vierde IJzerwake ligt alweer enkele maanden achter de rug. Hopelijk denkt u met dezelfde tevredenheid als wij terug aan de succesrijke herdenking van de Vlaamse Frontsoldaten in de IJzervlakte. Dat het weer ons tegenzat, temperde het enthousiasme niet, integendeel.

Wat het slechte weer en het slijk betreffen, kregen we een vage indruk hoe verschrikkelijk de barre omstandigheden aan het front in de Eerste Wereldoorlog moeten geweest zijn.

Om te bewijzen dat de IJzerwake kan rekenen op de steun van almaar meer Vlamingen zouden wij graag de lijst van de ondertekenaars van het IJzerwakemanifest die toestemming gaven tot publicatie van hun naam willen verruimen.

Tot op heden ondertekenden ruim 3.000 mensen het IJzerwakemanifest. Daarvan gaven tot nog toe 1.760 personen expliciet toestemming om hun naam te publiceren op onze webstek en in onze publicaties. Zie de meest recente lijst op www.ijzerwake.org/ondertekenaars.html.

Misschien bent u één van de ondertekenaars die nog geen toestemming gaf tot publicatie van zijn/haar naam, ofwel bent u lid of steuner geworden waarmee u wel impliciet uiting gaf van ondertekening van het manifest, zonder evenwel expliciet toestemming te geven tot publicatie van uw naam.

Als u uw toestemming tot publicatie van uw naam als ondertekenaar van het IJzerwakemanifest wil geven volstaat het de bon achteraan dit tijdschrift te zenden naar ons secretariaat.

Uiteraard kunt u ook uw toelating geven via de bon op onze webstek (www.ijzerwake.org/invulformulier.htm).

Gelieve uw gegevens (eventueel met functie in een vereniging) in te vullen en het hokje aan te vinken bij "Ja, mijn naam mag als ondertekenaar van dit manifest worden gepubliceerd."

Niet vergeten a.u.b.!

Voor voorbeelden verwijzen wij u naar de lijst op onze webstek www.ijzerwake.org/ondertekenaars.html.

Zij die geen internetverbinding hebben vragen wij ons enkel een bon te zenden als ze 100 % zeker zijn dat ze nog geen toelating tot publicatie van hun naam gaven.

Wij danken u bij voorbaat voor uw toestemming tot publicatie van uw naam.

Mogen wij iedereen echter wel vragen eerst even na te kijken of zijn/haar naam niet reeds in de lijst staat? Bij voorbeeld in de programmabrochure van 2005 of op de webstek?

Indien uw naam reeds in de lijst staat, durven wij u uitdrukkelijk te vragen ons geen nieuwe bon te zenden of in te vullen op onze webstek. Dat betekent immers onnodig werk voor ons om dat na te kijken.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Met Vlaamse groeten,

Johan Vanslambrouck
voorzitter

HERNIEUWING LID- EN STEUNGELD 2006

Op onze oproep in het laatste nummer van 2005 betreffende de lidgeldhernieuwing 2006 hebben reeds meer dan 60 % van de leden en sympathisanten gereageerd. Waarvoor dank. Dat maakt dat 40 % van de leden en sympathisanten hun bijdrage voor 2006 nog niet hernieuwd hebben.

Dit nummer wordt ook toegezonden aan diegenen die in 2003 lid waren of steunden, maar sindsdien geen bijdrage meer betaalden, alsook naar een aantal nieuwe ondertekenaars van het IJzerwakemanifest die nog geen lid werden.

Als u dus op uw adresetiket de letter **L** of **S** aantreft, hebt u reeds betaald voor 2006, respectievelijk als "steunend lid" of als "steunend sympathisant" en ontvangt u alle nummers van *IJzerwake* in 2006.

Als u de letter N aantreft of helemaal GEEN LETTER, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2006 mochten ontvangen.

Indien u alle nummers van ons tijdschrift in 2006 verder wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 €) over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding "lidgeld" of "steungeld".

Bedenk wel dat als u meer geeft dan 5 € wij ook meer fondsen ter beschikking krijgen om de volgende IJzerwake nog beter voor te bereiden.

Vanwege de hoge verzendingskosten bedragen de tarieven voor lid- en steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland minimum 10 €.

BESTEL NU UW PROPAGANDAMATERIAAL!

Bestel nu uw affiches voor de komende IJzerwake bij het secretariaat van IJzerwake

Secretariaat IJzerwake vzw
Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen
03 238 27 49 - info@ijzerwake.org
www.ijzerwake.org

Godsvrede



000

kefsoom nhr

Overlevingskrijgheid

5^{de} IJzerwake

Zondag 20 augustus 2006

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.



IJzerwake vzw
Van Schoonbekestraat 20/2
2018 Antwerpen
www.ijzerwake.org
tel./fax: 03-238 27 49
info@ijzerwake.org

IJZERWAKEPOEZIE: Herman van den Rееck herdacht in gedichten van tijdgenoten (12)

Aan Herman van den Rееck, gefallen voor de zaak op 11 juli 1920

In mijn stille, witte cel
is het bericht van uw dood
als een nieuw parool
dat scherpe lippen fluisteren in den nacht.
(Die het wachtwoord ontvangt,
hij zet zijn leven tot een bolwerk er om heen.)

Ik heb u nooit gezien,
ik heb u nooit gekend.
Maar dit weet ik:
dat zo wij ooit elkaar hadden ontmoet,
broeder, reeds na den eerste groet,
onze handen werden ineengelegd
en een bond gesloten !

Men zegt
dat een kleine, plompe kogel
in je longen drong:
een brokje lood
dat 'n halve seconde door de lucht gierde
als de angstgil van een zwaluw,
en door je jonge vlees
in je longen drong,
astrant en brutaal
als een beschonken huisbaas.
Men zegt
dat je jonge, krachtige longen
vol bloed werden gestort:
een rode zee van bloed
waarin de kreten van je hart,
die waren 'lijk stormvogels,
jammerlijk verdronken !

Broeder,
nu jij als een schone, vriendelijke heilige
op de baar ligt,
wat zal ik je geven ?
Al het fijnste goud van mijn leven
is bleek en mat
in den glans van je aureool;
vals blinkt mijn vers
in het licht
van dat glorieuze gedicht
dat jij met je bloed schreef op de straatkeien !
En mijn deel in het lijden
is zo gering, zo nietig.
Broeder, ik sta hier zo arm:
ik kan niet eens wenen,
want ik ben zo verhard
en zo dof geworden
in dezen tredmolen.

Maar ik kan nog knielen, broeder,
en mea culpa slaan:
om mijn verwatenheid
en om mijn zwakheid,
om mijn opstand en om mijn ongeduld,
Broeder, je bloed delgt mijne schuld !

Die in zonde tot je komen,
allen - de bangen, de lomen
en d' onverschilligen mee -
zij keren in reinheid,
geslagen met genade
door den roden bliksem van jouw dood.

Wies MOENS
(uit 'De Tocht', 1920)

Weinig Vlamingen - hetzij flaminganten, nationalisten, activisten - veroorzaakten een even hevige schokgolf door hun optreden voor de volkse zaak als de 19-jarige student Herman van den Rееck, op 11 juli 1920. Op die dag verbood het -zeer belgicistische en franskiljonse- stadsbestuur van Antwerpen een Vlaamse betoging ter gelegenheid van de Guldensporen-herdenking ! De moedige flamingant van den Rееck verdedigde een leeuwenvlag van een Vlaamse meisjesgroep tegen een dreigende politieagent. Die schoot hem prompt neer ! Tijdens de IJzerwake-herdenking van dit Vlaamse levensoffer, bij het graf van van den Rееck op 11 november jl. droeg Elke Calewaert de gedichten voor die Wies Moens - toen wegens activisme opgesloten in de gevangenis te Gent -, Paul van Ostaijen en René De Clercq schreven, aangegepen door deze Belgische wandaad. Onze lezers kunnen hierbij die gedichten lezen en bewaren.

Herman van den Rееck

Op 't feest der Gulden Sporen
te Antwerpen, bij klaren dag,
heeft Vlaanderen een held verloren
lijk de oorlog er geen zag.

Blindelings gevallen
voor België zijn duizendtallen,
duizendtallen,
God heb' hun ziel !
Wat hebt gij aan die allen,
Vlaamsch Volk ? Slechts één die voor u viel.

Wie zal den Vos zijn kuren korten ?
Wie rukt den Strauss de veeren uit ?
Wie zal 't geweld in 't water storten ?

Die jong zijt, wreek,
die Vlaming, wreek !
Bloed voor bloed ! Huid voor huid !

Die Vlaanderen boven
België ziet, welaan,
laat ons met daden loven
den trouwen van den Rееck.
Dreigen niet, maar slaan !
Zijn dood zal voor me staan
als ik den beul naar 't harte steek.

René DE CLERCQ
(Uit 'De Noodhoorn', tweede uitg., 1927)

*Al heb ik vele ingezonden gedichten, van zwakke tot sterke,
in voorraad, toch zijn waardevolle, ontroerende gedichten
altijd welkom bij de samensteller van deze rubriek:*

Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem

NIEUWE ADRESSEN GEZOCHT

De vzw IJzerwake is DRINGEND op zoek naar adressen van Vlaamsgezinden om hen kennis te laten maken met onze werking. Wie helpt ons?

Reacties graag naar het secretariaat bij Lieve van Onckelen
of naar adressen@ijzerwake.org.

Financieel beheerder

Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest

GELIEVE DEZE BON **ENKEL MET DRUKLETTERS** IN TE VULLEN!

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam:

Verkozen mandaat of functie in een vereniging:

Straat, huis- en busnummer:

Postcode en woonplaats:

E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!):

Telefoon:

Fax:

GSM:

Handtekening:

- ☐ Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden.
- ☐ Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van 'steungeld 2006'. (en ontvang het blad verder).

LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland!

- ☐ Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van 'lidgeld 2006' (en ontvang het blad verder).

LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland!

- ☐ Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd.
- ☐ Wil meewerken met de komende IJzerwake.

Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in:

Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.

AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2006 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding "lidgeld 2006" of "steungeld 2006".

Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland!

Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

IJzerwake vzw

Identificatienummer vzw: 5667/2003

Maatschappelijke zetel:

Grotesteenweg 426

2600 Berchem (Antwerpen)

Secretariaat:

Lieve van Onckelen

Van Schoonbekestraat 20/2,

2018 Antwerpen

Tel. + fax: 03 238 27 49

secretariaat@ijzerwake.org

Financies:

financies@ijzerwake.org

(Luk Dieudonné)

Redactie tijdschrift:

redactie@ijzerwake.org

of per post via het secretariaat

Aanmelding e-postrondzendlijst:

info@ijzerwake.org

Technische coördinatie manifestatie:

logistiek@ijzerwake.org

0475 29 57 65 (Luc Vermeulen)

Coördinatie advertenties:

opmaak@ijzerwake.org

0496 53 31 38 (Hans Verreyt)

Verantwoordelijke bussennetwerk:

bussen@ijzerwake.org

03 230 24 62 (Mia Dujardin)

Aanmelding medewerkers:

medewerkers@ijzerwake.org

0475 38 87 81 (Ledy Broeckx)

0475 30 99 50 (Michael de Bronett)

Algemene Vergadering

Wilfried Aers (beheerder) – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Lea De Jonghe-Meurrens – Luk Dieudonné (financieel beheerder) – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Mr. Herman Wagemans (erevoorzitter) – Walter Winkeler

KOPIE CLIËNT

bedrag in letters

.....

memodatum bedrag in EUR

.....

rekening opdrachtgever

.....

rekening begunstigde

733-0112827-46

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

.....

datum afgifte

.....

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

Handtekening(en)

Datum ondertekening

.....

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje

Niet ter betaling aanvaarden

memodatum (facultatief)

.....

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

rekening opdrachtgever

.....

naam en adres opdrachtgever

.....

mededeling (in HOOFDLETTERS)

.....

Hieronder niets schrijven

bedrag

.....

EUR

.....

CENT

.....

rekening begunstigde

7 3 3 0 1 1 2 8 2 7 4 6

naam en adres begunstigde

IJZERWAKE VZW